

# Vanuit mijn hart

Zeg jij weleens hardop wat iemand voor jou betekent? Vaak nemen we daar de tijd niet voor. Zonde. In deze rubriek laten we een lezeres aan het woord die niet langer wil wachten.

## Lieve papa,

Begin 2021 werd je ziek. Je voelde je een tijdje niet lekker en had griepachtige klachten. Je stopte niet meteen met werken. Je hebt een Italiaans restaurant, we zaten midden in een lockdown en jij roeide met de riemen die je had. Uit eten gaan mocht niet meer, maar afhalen wel. Je deed er alles aan om je zaak draaiende te houden. Helaas bleken jij en mama corona te hebben. Zelf was ik ook besmet geraakt, terwijl ik op dat moment hoogzwanger was van mijn derde. We keken enorm uit naar de komst van de baby, vooral jij kon niet wachten om opnieuw opa te worden. Zoals het een echte Italiaan betaamt, betekent familie alles voor jou.

**Dat je echt heel ziek was door corona had ik eerst niet door. Totdat we er bij de huisarts achterkwamen dat je nog maar zestig procent zuurstof in je lichaam had.** Je moest meteen worden opgenomen. Je ging zo achteruit dat je in een kunstmatige coma werd gebracht. Vlak daarvoor belde je ons allemaal om afscheid te nemen. Huilend zei ik dat ik van je hield en jij beloofde om te vechten, voor ons. Ik was zo bang dat ik je niet meer levend terug zou zien...

Zodra het kon, zocht ik je op in het ziekenhuis. Je was inmiddels verplaatst naar een intensive care in Groningen, waardoor we steeds ruim twee uur moesten rijden. Het was vreselijk om je aan de beademing en die apparaten te zien liggen. Er was ook geen teken dat het hierdoor beter met je ging. Omdat het gewicht van de baby op



Sara (36) en haar vader Raffaele (73)

**'Ik wilde je zo graag kennis laten maken met je kleinzoon'**

5,5 kilo werd geschat, adviseerde de gynaecoloog een keizersnee. Op 12 februari werd onze zoon Elyas geboren, jij lag toen al dertig dagen in coma. Tijdens mijn keizersnee dacht ik alleen maar aan jou. Wat als ons kind er straks was en jij zou overlijden? Hoe moesten we dan verder zonder jou? **Eenmaal terug op de kraamafdeling had ik allemaal berichtjes. Ze gingen over jou en ik schoot meteen in de stress.** Maar er was goed nieuws: je ging opeens enorm vooruit. De sedatie werd afgebouwd en daar reageerde je goed op, en je longen zagen er ook veel beter uit. Ik was zo opgelucht. Twee dagen later werd je uit je coma gehaald. Ik moest herstellen van de keizersnee, dus kon ik je zes dagen later pas zien, maar wat was ik blij toen ik je eindelijk weer in mijn armen kon sluiten. Verbaasd vroeg je wat ik kwam doen. Omdat ik net was bevallen, moest ik



De eerste ontmoeting van opa Raffaele en Elyas in het ziekenhuis, Raffaele was net uit zijn coma.

Opa Raffaele en Elyas (2)



volgens jou in bed liggen, maar ik was zo blij dat je weer uit coma was en wilde je kennis laten maken met je nieuwe kleinzoon. Trots legde ik hem bij je neer. Dit was zo'n emotioneel moment, we moesten allebei huilen. Het was zo mooi om jullie samen te zien. Nu zijn we ruim twee jaar verder en het gaat hartstikke goed met je. Dat je je restaurant met pijn in je hart moest verkopen voor je pensioen, vond je moeilijk, maar ik ben blij dat je het hebt gedaan. Nu kun je het tenminste wat rustiger aan doen.

**Vaak zeg je dat 12 februari niet alleen de geboortedag van Elyas is, maar ook van jouw wedergeboorte.** Daarom vieren we deze dag altijd uitgebreid met alle familie en veel eten. Ook koken we in het weekend graag samen. Het liefst Italiaans, want dat kun jij als de beste. Als we dan met z'n allen aan tafel zitten, zie ik je altijd genieten. Waar ik dan weer tranen van krijg, want ik beseft dat het ook anders had kunnen aflopen. Ik zou niet weten wat ik zonder je zou moeten. Je bent de liefste vader en opa die er is!

## Liefs, Sara

Wil jij ook vertellen wat iemand voor jou betekent? Mail je verhaal in het kort naar [post@vriendin.nl](mailto:post@vriendin.nl), wie weet interviewen we je voor deze rubriek.